

# Thuisgroep 22 februari-1 maart 2026

*We willen met elkaar terugblikken op de prekenreeks over Lessen vanuit Handelingen, onderdeel van de onderwijsserie Deel het Leven.*

## GEBED

- Open met dankgebed. Neem met elkaar de tijd om God te vertellen waarvoor je dankbaar bent.

## CHECK-IN (10 minuten)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. *(Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep).*

- Wat was je mooiste ontmoeting/ gesprek afgelopen week?

## LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (30 minuten)

In de afgelopen weken zijn we in de diensten ingegaan op diverse *Lessen vanuit Handelingen*. De focus lag hierbij op het getuige zijn en de eerste ontwikkelingen van de kerk in de eerste eeuw. We willen terugblikken en met elkaar spreken wat we geleerd hebben, welke nieuwe inzichten we hebben opgedaan maar vooral ook: Wat kunnen we zelf toepassen in ons dagelijks leven.

Het Bijbelboek Handelingen mag je lezen vanuit de volgende lens: *Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot aan de uiteinden van de aarde* (Handelingen 1:8).

Getuigen en getuige zijn vinden we soms weleens lastig. We merken bij onszelf schroom, een gebrek aan vrijmoedigheid, misschien soms wel angst of andere weerstand om iets te delen van ons geloof. Voor velen is het wellicht ook wel herkenbaar dat je een schuldgevoel kan krijgen, dat je niet of te weinig van je geloof getuigt. Je hebt het idee dat getuigen, moet.

Laten we even teruggaan naar Handelingen 1:8. Daar staat heel duidelijk: *wanneer de Heilige Geest (HG) over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen...* Dit is een belofte! De leerlingen van Jezus moesten in Jeruzalem *wachten* (Hand. 1:12-14) op de HG en in afwachting van de HG wijdden zij zich aan het *gebed*. In Handelingen 2 lezen we over de uiteindelijke uitstorting van de HG en worden de leerlingen van Jezus door de HG in beweging gezet. De BELOFTE uit Han. 1:8 wordt vervuld. De leerlingen gaan, geleid door de HG, en zij ontvangen de kracht om te getuigen. Het is God die door zijn Geest in de leerlingen werkt.

Een valkuil voor ons is dat we wel getuigen willen zijn, maar dat vaak doen vanuit eigen kracht. Wat zijn jouw ervaringen hierbij?

- Herken je gevoelens van schroom, weerstand of schuldgevoel bij het thema 'getuige zijn'? Hoe denk je dat dat komt?
- Herken je het verschil van uitgaan van 'kracht van de Geest en 'eigen kracht'?
- Wat zou jou helpen om vanuit 'Gods kracht' getuige te zijn? Wat heb je daarvoor nodig?

- Als je Handelingen 1 en 2 door je hoofd laat gaan, welke stappen maakten de leerlingen van het eerste uur door totdat ze uiteindelijk getuige waren? Wat kan jij daarvoor concreet leren?

## VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (30 minuten)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. *(Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep).*

Op 15 februari sprak Michiel de Nooijer vanuit Handelingen 17:16-34 vanuit dit gedeelte kunnen we een aantal praktische lessen halen.

1. Paulus zocht (Godvrezende) mensen op in de synagogen en ging in gesprek op het marktplein. Wij zoeken wij op? Met wie staan wij in verbinding? Met wie delen wij het evangelie?
  - Extra: in Lucas 10:5 en 6 en Mattheus 10:11-13 wordt er gesproken over 'personen van vrede' of 'iemand die vrede liefheeft'. Wat kunnen we daarvan leren als we het over evangelisatie hebben?
2. Paulus observeerde de context en cultuur en vanuit de opgedane kennis en observaties ging hij in debat/ gesprek met de mensen. Wat weten wij van onze cultuur en hoe zetten wij onze kennis (van cultuur en context in)?
  - Voorbeeld: Paulus gebruikte 'het altaar van de onbekende god' als richtingwijzer naar God de Schepper van hemel en aarde, de Levende Christus.
  - Welke richtingwijzers (universele waarden/ idealen als: gerechtigheid, liefde, zingeving/ spiritualiteit, schoonheid, vrijheid, waarheid en macht) kunnen wij gebruiken gesprek met mensen om ons heen?
3. Paulus was niet bang, hij kende geen angst voor mensen maar leefde vanuit de 'vreze des Heren'/ ontzag voor God. Overall waar Paulus het Evangelie verkondigde stootte hij op weerstand, dit weerhield hem er niet van om vast te blijven houden aan de levens veranderende boodschap van het Evangelie.
  - a. Hoe kan het dat Paulus zich niet uit het veld liet slaan door tegenstand?
  - b. Wat kunnen we van Paulus leren en zelf toepassen in ons leven?
  - c. Kijk nog eens terug naar Handelingen 1:8 – wat zou deze tekst kunnen betekenen voor ons nadenken en handelen met betrekking tot getuige zijn?

## AFRONDING & GEBED (20 minuten)

*Rond met elkaar de ontmoeting af met gebed. We geloven dat God ons hoort als we bidden.*

Vanuit onze gemeenten zijn verschillende zendelingen en missionaire werkers uitgegaan om het Evangelie te verkondigen. Neem de tijd en ruimte om voor hen te bidden.

Alle thuisgroepen hebben de mogelijkheid om verbonden te zijn met één van deze missionaire werkers. Mocht je als thuisgroep nog niet verbonden zijn met een missionair doel is het de overweging waard om dit alsnog te doen.

Sluit af met dankgebed en voorbede.