

Thuisgroep 23 februari-1 maart 2025

Dit materiaal sluit aan op de dienst van 23 februari 2025: Serie Waarde(n)vol leven

GEBED

- Neem bij de start kort de tijd om tot jezelf te komen; hoe ben je aangeschoven? Open voor ontmoeting? Of voelt het meer als moeten?
- Vervolg de ontmoeting met gebed. Maak ruimte om (in een moment van stilte) God te vertellen hoe je erbij zit en hoe Hij je kan helpen met een open hart en houding deel te nemen.

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep).

- Wat is je favoriete eten?
- Houd je meer van koken (of dat er voor je gekookt wordt)?

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (30)

Jakobus 4:11-12 (BasisBijbel)

11 Zeg geen slechte dingen over elkaar, broeders en zusters. Als je slechte dingen over je broeders en zusters zegt of over hen oordeelt, oordeel je eigenlijk over de wet van God. Dan doe je alsof je rechter van de wet bent. Maar het is jullie zaak om de wet te dóen, niet om de wet te oordelen. 12 Want er is maar één Wetgever en Rechter. Dat is Hij die de macht heeft om te redden of te veroordelen. Wat verbeelden jullie je wel, dat jullie denken over andere mensen te mogen oordelen?

- Wat vertelt dit gedeelte over wat niet te doen?
- Wat vertelt dit gedeelte over wat wel te doen?
- Wat is het belangrijkste dat Jakobus in deze verzen wil zeggen denk je?
- Waarom vraagt Jakobus om het (ver-)oordelen aan God over te laten?

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (30)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep).

Bespreek met elkaar de volgende vragen:

- Is er een verschil tussen oordelen en veroordelen?
 - Zo ja, leg eens uit?

- Kijkend naar je eigen dagen: waarin merk je zelf dat je oordeelt?
 - Wat doet dat met jou?
 - Wat doet dat met hoe je omgaat met de ander?
 - Hoe is het voor je als jij veroordeeld wordt door een ander?
- Wat maakt dat slechte dingen over iemand zeggen als oordelen wordt beschouwd denk je?

In zijn brief zie je dat Jakobus zich op meerdere momenten laat inspireren door de Bergrede. Ook dit stuk over oordelen is daardoor geïnspireerd. Lees Mattheüs 7:1-5, waar Jezus praat over oordelen:

Matteüs 7:1-5 (NBV)

[1] Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. [2] Want op grond van het oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. [3] Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? [4] Hoe kun je tegen hen zeggen: "Laat mij de splinter uit je oog verwijderen," zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? [5] Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

Wij hebben wel eens de neiging om onszelf op een andere manier te oordelen dan een ander. Bijvoorbeeld: als iemand anders door een rood stoplicht rijdt, is hij een roekeloos rijder. Tjonge, wat een idioot! Maar wanneer je zelf door rood rijdt, is er snel een excuus klaar. 'Hij ging ook zo snel op rood, ik had geen tijd.' etc.

- Wat lees je in het gedeelte over de splinter en de balk over oordelen?
 - Heb jij altijd goed zicht op waarom iemand iets kiest of doet?
 - Mag je van Jezus nu wel of niet oordelen? Zie vers 5.
- Wat betekent het om eerst de balk uit je eigen oog te halen voordat je iemand helpt zijn splinter te verwijderen?
 - Hoe ziet dit er concreet uit denken jullie?
 - Kunnen we elkaar hiermee helpen? Hoe?

Het kan best lastig zijn om te bepalen wanneer het goed (wijs) is om een broeder of zuster ergens op aan te spreken en wanneer je dat beter niet kunt doen. Gelukkig hoeven we dit niet alleen te doen.

Jakobus 1:5 (NBV) zegt: *[5] Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.*

- Op welke manier kan Gods wijsheid je hierbij helpen?

AFRONDING & GEBED (20)

Rond met elkaar de ontmoeting af met gebed. We geloven dat God ons hoort als we bidden.

- Neem een situatie voor je waarin je pas iemand hebt geoordeeld en eventueel erover geroddeld hebt of een situatie waar je nu in zit waarbij je niet goed weet of je iemand moet aanspreken of niet.
- Neem een paar minuten waarin ieder stil voor zijn situatie kan bidden en God om vergeving of wijsheid kan vragen.
- Laat één persoon daarna afsluiten of sluit samen af door een lied te zingen.