

Thuisgroep 22-28 september 2024

Dit materiaal sluit aan op de dienst van 22/09/2024: Uitdagend geloven - Jakobus

INLEIDING | Waarde(n)vol leven – lessen uit de brief van Jakobus

Dit seizoen willen **Samen leren leven als Jezus** vanuit de lessen in de brief van Jakobus. In het thuisgroepmateriaal zal deze brief, naast de onderwerpen die gastsprekers ons meegeven, leidraad zijn in het nadenken over wat is Waarde(n)vol leven.

De brief van Jakobus laat op een indringende manier zien hoe het volgen van Jezus je dagelijks leven verandert en bepaalt. De brief is geschreven door de (half)broer van Jezus die jarenlang een belangrijk leider was in de vroege kerk in Jeruzalem. Het is een praktische brief, waarin je notities van de Bergrede van Jezus leest en waarin je vanwege de vele "oneliners" iets van het boek Spreuken kunt herkennen.

WELKOM & GEBED

- Neem aan het begin van deze thuisgroep ontmoeting een minuut stilte om te bedenken wat God jou de afgelopen week gegeven heeft.
- Sluit dit moment af met een stil gebed of 1 persoon die bid.

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen.
(Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep).

- Net hebben jullie nagedacht over wat je van God mocht ontvangen of ervaren afgelopen week. Deel dit met elkaar.
- Voor de mensen die God niet zo hebben ervaren is de vraag: wat had je van hem willen merken/horen/ervaren?

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (30)

Lees met elkaar Jakobus 1:1-8

Jakobus 1:1-8

[1] Van Jakobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de twaalf stammen in de diaspora. Ik groet u. [2] Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. [3] Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. [4] Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. [5] Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. [6] Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Twijfelaars zijn als de golven in zee, die door de wind nu eens de ene en dan weer de andere kant op worden geblazen. [7-8] Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen.

Wissel uit:

- In vers 2-4 wordt gesproken over beproevingen. Over wat voor beproevingen gaat het denk je?
- Ervaar je zelf ook beproevingen in het leven? Wat doet dat met je?
- Hoe kunnen beproevingen leiden tot standvastigheid denk je (vers 3)?
- Wat wordt er denk je bedoeld met de wijsheid die in vers 5 genoemd staat?
- Wat wordt er gezegd over hoe we aan die wijsheid kunnen komen?

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (30)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep).

In het laatste gedeelte (vanaf vers 5) wordt er gesproken over vol vertrouwen zijn en niet twifelen. Vertrouwen op de heer komt vaker terug in de bijbel zoals in Spreuken 3:5 waar staat: 'Vertrouw op de Heer met heel je hart en niet op je eigen inzicht'. Dit betekent dat we het niet allemaal zelf hoeven te doen, maar dat God kan helpen.

Wissel uit:

- Wat betekent vertrouwen voor jou?
- De tekst gaat onder andere over twifelen en twijfelaars. Hoe komt dit gedeelte op je over?
- Waarom wordt een twijfelaar zo heen en weer bewogen?

De verzen 7-8 zijn best pittig, lees het nog eens met elkaar.

- Wat betekenen de verzen denken jullie?
- Waarom denk je dat Jakobus hier zo duidelijk over spreekt?

We hebben redenen als mens om soms niet of minder op God te vertrouwen. Bijvoorbeeld omdat we zoals Spreuken aanstipt ons eigen inzicht beter vinden. Of omdat we God niet genoeg kennen om ons vertrouwen op Hem te stellen. Misschien is ons beeld van Zijn goedheid en wijsheid beperkt en maakt dat het spannend ons helemaal aan Hem over te geven. Of hebben we nare ervaringen meegemaakt die maken dat vertrouwen op iemand buiten onszelf moeilijk is.

Jakobus moedigt ons aan helemaal op God te vertrouwen. Hij is vol geloof dat we niet tekort zullen komen als we God zoeken in moeite en uitdagingen.

- Wat geloof jij over waarom het goed is om op God te vertrouwen? Wat zegt dit gedeelte over wat dat doet in ons leven?
- Wat maakt het voor jou lastig, of staat in de weg om helemaal op God te kunnen vertrouwen?
- Wat helpt jou/ is er nodig om daar iets in te veranderen en meer op God te vertrouwen? Je aan Hem over te geven?

Wil je je thuis nog meer verdiepen in wat voor boek Jakobus is en waar het over gaat? Bekijk dan eens deze [video](#) van The Bibleproject.

AFRONDING & GEBED (20)

Rond met elkaar de ontmoeting af met gebed. We geloven dat God ons hoort als we bidden.

- In Jacobus 1:5 wordt gezegd: komt u wijsheid tekort dan kunt u daarvoor bidden. Neem allemaal een blaadje en schrijf daar op waar je wijsheid voor nodig hebt of graag wilt ontvangen, schrijf je naam erbij.
- Verzamel de briefjes en deel ze weer opnieuw uit. Laat nu ieder voor een ander bidden aan de hand van het briefje.
- Laat één persoon de briefjes bewaren of laat ieder zijn eigen papiertje bewaren. We komen later in het jaar terug op de vraag of je die wijsheid van God hebt mogen krijgen.