

ADVENT: Geef Kostbaar Licht

Dit materiaal sluit aan op de dienst van 18-12-2022. Kijk deze [HIER](#) terug.

GEBED & WELKOM (5)

Start samen met gebed, of zing/luister een Advents-lied met elkaar

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (*benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep*).

Wissel uit:

- o Welke ontmoeting in de afgelopen week is je bijgebleven? Waarom?
- o Zie je uit naar de komende weken? Waarom wel/niet?

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (10)

Lees de volgende tekstgedeeltes (*verdeel ze onder elkaar*) en bespreek:

- Genesis 15:1-6, Genesis 16:1-4, Genesis 17:15-22, Genesis 18: 9-15, Genesis 21:1-7, Lukas 1:5-25
- Vergelijk de ervaringen van Zacharias & Elizabeth met die van Abraham & Sarah. Hoe worstelen beide koppels in het vertrouwen op Gods beloften? En hoe laten ze hun vertrouwen zien?
- Wat zie je in de reactie van Maria op de belofte van God? (*Lukas 1:34-38*)
- Hoe is je eigen reactie op de beloften van God? Op de komst van Zijn Koninkrijk?

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen.
(Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep).

De wereld op zijn kop

Bekijk de volgende video over de geboorte van Jezus.

- [De Geboorte van Jezus - het Lucasevangelie, hoofdstuk 1-2](#)

Lees de volgende tekstgedeeltes waarin Maria en Zacharias God loven:

- Lukas 1: 39-56, Lukas 1: 68-79

Bespreek

- Wat valt je op in de video en tekstgedeeltes? Wat lees je over God en hoe Zijn Koninkrijk beschreven wordt?
- Welke aspecten hiervan zou je meer willen zien in je eigen leven en in de gemeenschap waarin je met God onderweg bent?
- Wat zou in je eigen lofzang benoemd staan over wie God is?

Kostbaar Licht is gekomen

In de preek werd benoemd dat Kostbaar Licht is gekomen en niet is weggegaan. God is met ons. Het is geen klein licht, geen vergankelijk licht. Het is licht als hoop voor de volken. Licht dat zich over jou en mij ontfermt en zal schijnen over allen die in duisternis verkeren (Lukas 1:78-79). Licht dat verschil maakt, dat ons helpt te leven zonder angst, met vrede. Licht dat brengt dat we te midden van alles bij God kunnen zijn, Hem eren, aanbidden, dienen, tot rust komen, vieren.

Bespreek; als je kijkt naar de wereld om je heen:

- Welke duisternis grijpt jullie aan en verlangen jullie Gods licht voor?
- Waar zien jullie dat het Licht niet is weggegaan?
- Hoe lukt het jou tot rust te komen en te vieren te midden van een wereld in duisternis?

AFRONDING (20)

Verzamel in de grote groep en sluit de avond samen af.

Neem tijd voor gebed.

- Dank God voor Zijn licht, waardoor we onze voeten mogen zetten op de weg van vrede. Te midden van een wereld in duisternis.
- Deel wat de komst van Jezus doet, hier en nu.
- Deel met God waar je duisternis ziet en vraag Hem met Zijn licht te zijn in die duisternis.

Luister eventueel - [Benedictus \(feat. Nicholas Chambers & Page CXVI\)](#)

GEZEGENDE FEESTDAGEN GEWENST!

WE ZIEN ER NAAR UIT MET JULIE TE VIEREN DAT KOSTBAAR LICHT GEGEVEN IS!

