

Geef Kostbaar Licht – 1e Advent

Dit materiaal sluit aan op de dienst van 27-11-2022. Kijk deze [HIER](#) terug.

WELKOM (5)

Advent. Tijd van verwachting. De komende weken staan we stil bij het Kostbaar Licht dat God ons schenkt; God met ons. Als Op Doortocht willen we verwachtingsvol zijn. We willen samen zoeken, leren, vragen en ontvangen en daarin God verwachten. Welkom!

BIDDEN & LEZEN (10)

Licht | Steek een kaars aan. Doe de verdere verlichting in de ruimte uit.

Stilte | Neem in het donker twee minuten stilte. Sta in jezelf stil bij God de Schepper, bij de aarde die nog woest en doods was. Bij een wereld zonder licht.

God spreekt | Lees bij kaarslicht het Bijbelgedeelte van zondag: Genesis 1:1-5
*In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.
God zei: 'Er moet licht komen,' en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.*

God hoort | Spreek een gebed uit; bijvoorbeeld:
*God, Schepper van hemel en aarde. Geest, die er was toen alles nog woest en doods was.
Dank U wel voor licht. U sprak en het was er. En het was goed.
Dank U voor licht in het duister. Dank U voor dag en nacht.
We eren U als Maker van het licht.
Wilt U aanwezig zijn vanavond met Uw licht.
Wilt U ons mensen maken die vol verwachting zijn.
Die hoop zichtbaar maken die U wilt geven. Aan ons.
En aan ieder die in duisternis leeft. Amen*

CHECK-IN (15)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (*benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep*).

>> Deel met elkaar

- Hoe ben je hier vanavond? Zag je uit naar deze ontmoeting?
- Wat is een mooie herinnering aan de adventstijd of kerst die je koestert?
- Hoe wil je de komende adventstijd instappen? Waar verlang je naar met God?

VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (10)

Lees nogmaals het Bijbelgedeelte door met elkaar, eventueel in een andere vertaling.

- Neem een moment en schrijf op voor jezelf: wat zegt dit gedeelte je over God?
- Deel kort in de groep wat je hebt opgeschreven over wat je opviel in het tekstgedeelte.

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (*Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep*).

>> Bespreek met elkaar

God creëerde in het verborgene. Hij sprak en schiep iets goeds. Zijn Geest bewoog over het water al voor het licht bestond. Jezus kwam, werd mens, een levend Licht, stierf voor ons en kwam tot leven in een donker graf. Hij stond op uit de dood. Bijzonder krachtig. God staat aan het begin. Van de schepping. Van jouw leven. Van licht in duisternis.

- Wat betekent dit voor jou, dat God aan het begin staat? Licht is?
- Hoe is dit bijvoorbeeld zichtbaar in je dagelijks leven?
- Reageer op de volgende stelling: als God niet aan het begin staat, kun je als mens doen en laten wat je wilt

Advent gaat over uitzien naar Immanuel, God met ons. God die aanwezig is in ons leven. Zijn liefde en licht is kostbaar! Psalm 36 beschrijft dit mooi. **Lees** vers 8-10 samen. Vers 10 verteld over hoe bij God de bron is, en wij licht mogen zien door Gods' licht.

- Wat zegt dat je?
- Kan je een voorbeeld geven van hoe Gods licht je leven geeft/helpt?
- Wat betekent het voor jou om verwachtingsvol te zijn in donkere dagen? Lukt dat altijd? Wat vind je lastig aan/ hoe vier jij de hoop die Jezus voor ons is?
- Waarin wil jij Gods Kostbare Licht vragen in je eigen leven?

AFRONDING (15)

Verzamel in de grote groep en sluit de avond samen af.

Wil er nog iemand een gedachte delen die is besproken in de kleine groep?

>> Luister

God wil Zijn licht geven in ons leven. Luister voorafgaand aan het gebed met elkaar het lied 'naar het licht toe' van Sela:

Spotify: [Naar het licht toe - Sela](#) / Youtube: [Naar het licht toe \(live\) - Sela](#)

>> Gebed

- Neem allemaal een waxinelichtje
- Steek het aan en vraag God in stilte voor datgene waar jij het in nodig hebt:
'Geef Kostbaar Licht'
- Spreek Psalm 36: 8-10 samen uit wanneer alle kaarsjes branden:
*'Hoe kostbaar is uw liefde, God!
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen,
zij laven zich aan de overvloed van uw huis,
u lest hun dorst met een stroom van vreugden
want bij u is de bron van het leven,
door úw licht zien wij licht'*